

2012



Nog steeds gaan we zonder uitzondering iedere avond (dikwijls in het donker) wandelen in het veld door weer en wind. Als ik vuil ben word ik steeds de volledige onderkant afgespoeld in bad.

Eenmaal per week word ik volledig uitgekamd gedurende een klein uurtje.

Mijn eerste wedstrijd in 2012 was een meevaller. Ik moest immers voor de eerste maal al 3 punten weggooien om onder de 95 op 100 te geraken, wat juist gelukt is (94/100).

We gaan vanaf nu de oefening "blokje" terug invoeren tijdens de trainingen. Dit was even uit het oog verloren.

Voortaan train ik ook met het oog op de veranderingen in de oefeningen in 2013 (bevel geïntroduceerd (nl. "hier ist") voor definitief bevel van plaats en rechte zit-voor bij apport).

Na 8 maanden elke zaterdag te werken kan ik verhuizen naar de nieuwe hondenclub. De laatste maanden mocht ik telkens mee en ravotte er van plein tot plein. Mijn eerste training op woensdag 2/5/2012 was er één van een beetje aftasten.



Andere omgeving, andere toestellen, ... het was wel even wennen ! Het was ook al een tijdje geleden dat ik had getraind. Tussendoor heb ik wel nog een wedstrijd meegepikt te Geraardsbergen waar ik redelijk moe op het plein stond. Na 3 weken wat te zijn verwaarloosd ben ik nog eens volledig doorgekamd (wat een werk !)



In het veld camoufleren mijn baasjes me soms, zodat ik me eens kan uitleven als een jachthond tussen konijnen en fazanten.

Mijn hobby mijn leven



Joke De Swaef en trouwe viervoeter.

Hondenvriend

HOFSTADE - 18 jaar geleden kreeg Joke De Swaef van haar schoonouders een shi tzu, een kleine schoothond. Maar door hem te veel te verwennen, had ze er problemen mee. Daarom trok Joke naar een hondenschool. Haar hond werd haar hobby.

"Ik geef iedere hondeneigenaar de raad om een grote of kleine hond een basistraining en opvoeding mee te geven, waardoor hij voor de rest van zijn dagen tevreden kan samenleven met zijn viervoeter", zegt De Swaef. "Basisprincipes zijn een must en die kunnen wij iedereen meegeven." Joke's hobby groeide uit tot een passie.

"In 1996 startten twee vrienden hondenschool De Waakhond op de terreinen van de taverne Hof de Pikkeling. In 1998 werd een terrein gehaald in Lede. De uitbreiding was broodnodig daar het

ledenbestand toen gegroeid was tot 30 aspiranten. In 2001 werd start met een nieuwe trainingsmethode met als stokpaardjes 'de clicker' en 'hondvriendelijk trainen'. Sinds maart 2010 kreeg onze hondenschool de naam PoHo (Positieve Hondenopleiding) en groeide het ledenaantal gestaag." Sinds 2 mei kunnen hondenliefhebber terecht in de gloednieuwe accommodatie van hondenschool PoHo aan de Steenbergstraat 12 in Hofstade.

Info : 0477 52 39 83.

(IVVC/Foto ivvc)

Voor de zoveelste maal mocht ik poseren voor de krant met mijn bazinneken. Straks krijg ik nog sterallures !

Iron